

Klintens 100-års fødselsdag

På stengårdet, som omkranser den lille træbevoksning "Lunden" på den øverste del af Klinten i Jyllinge, er der indsat en ret høj, smal granitsten, som bærer indskriften: "Lunden er plantet 9. april 1882."

Vi har spurgt tømrer Børge Hansen, som bor på Klinten, om han ville skrive lidt om livet ved og på Klinten, som det formede sig i hans barne- og ungdomsår:

"Det var Pastor Bruun, som kom til Jyllinge ca. 1880, der tog initiativ til beplantning af Lunden, som dengang udelukkende bestod af grantræer. Disse træer er senere fortrængt af andre træarter; men i mine drengeår var der stadig grantræer i den nordlige del af Lunden.

Samtidig med tilplantningen af Lunden blev forøvrigt skoven på Lindbjerg plantet, det der i dag bl.a. hedder Røvebakken m.v.

Lundens og Klintens areal var dengang "bylaugsjord", og årsagen til, at Klinten i dag er så "bulet" og ujævn er, at folk i byen gennem mange år her gravede ler til at spæke deres huse med, eller lavede lersten til opførelse af nye boliger.

Det fortælles, at en mand, som hed P. Lassen, gik ned med "Galeasen", fordi han havde lavet lersten og ville sejle dem hjem, men fik for mange lersten i jollen, således at den kæntrade.

Lunden var iøvrigt meget velholdt tidligere. "Jørn Nilen", en ældre mand, som havde et husmandssted i Nordmarken - vistnok det, der nu hedder Birkegården -, passede Lunden i en del år. Han var meget omhyggelig. Der blev hver lørdag formiddag skuffet og revet, så det hele tog sig godt ud til weekenden.

Stenen til minde om genforeningen blev rejst i 1930 og jeg kan huske, at der ved den lejlighed blev holdt militærparade, og at der også var to gamle veteraner fra krigen i 1864 tilstede; det var Jens Vilhelmsen og en anden veteran fra amtet.

Det fortælles, at der er blevet holdt mange store fester på Klinten arrangeret af sygekassen. Her var gerne foredrag, og derefter dans på det nordvestlige stykke af Klinten. Ved disse fester var der også opstillet et restaurationstelt bistået af en restauratør fra Roskilde. Der var desuden opstillet en keglebane nedenfor stenrækken.

Klinten var i tidligere tid et sted, hvor byens folk hver søndag eftermiddag om sommeren, når vejret tillod det, mødte op for at få en sludder med hinanden; der kom også mange mennesker fra omegnen kørende i hestevogn. Folk havde madpakke med som de nød i græsset, og børnene kunne bade fra den badeanstalt, der dengang var ved Klinten, eller fra stranden. Man kunne også leje robåde.

Senere kom der biler til, og af den grund lavede fisker Laurits Hansen en parkeringsplads, hvor man for en mindre betaling kunne stille sin bil.

Om aftenen hele sommeren igennem kom der også mange karle og piger fra nabobyerne for at få et bad i fjorden efter en travl dag i roerne eller i høsten.

I mange år var Klinten en meget brugt teltplads, hvor unge mennesker i stort tal kom cyklende fra København lørdag aften og blev til søndag aften. Det var virkelig hyggeligt at se disse telte; der kunne godt være helt op til 20 - 25 telte en weekend. Alle opførte sig godt, der var i reglen ikke ballade af betydning, men alligevel blev det efterhånden for meget af det gode, og det blev så forbudt.

Klinten var også i tidligere år stedet, hvor de omrejsende cirkus og tivolier holdt til.

At Klinten også i mange år var udlagt som stejle- og tørreplads for fiskernes garn er indlysende. Der var også en barkgryde, hvor garnet blev imprægneret og derefter lagt til tørre i græsset.

Klinten kunne visse dage om sommeren være et utrolig broget skue. Høns i flokke, ænder, fæs og større husdyr passerede dagligt stedet, og om aftenen og i weekenderne var det byens folk og besøgende udefra, der indtog stedet."

Børge Hansen

